

Liturgie Nieuwjaarsdag, 1 januari 2024, 13:00 uur

Ds. A. van Wijk

Zingen

- Voorzang, Psalm 144 : 2
- Psalm 37 : 3
- Psalm 17 : 7 en 8
- Psalm 110 : 1, 2 en 3
- Psalm 138 : 2 en 4
- Psalm 118 : 3 en 14

Schriftlezing

- Hebreëën 12 : 25 t/m Hebreëën 13 : 25

Tekst voor de preek uit Hebreëën 13

1 DAT de broederlijke liefde blijve.

2 Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.

3 Gedenkt de gevangenen, alsof gij medegevangen waart; en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelve in het lichaam kwalijk behandeld waart.

4 Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen.

5 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.

6 Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen.

7 Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel.

8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.