

Liturgie donderdag, 28 maart 2024, 19:30 uur

Goede Vrijdagdienst

Ds. I.J.R Bijl

Zingen

- Voorzang, Psalm 51 : 1 en 6
- Psalm 22 : 9
- Psalm 22 : 11
- Psalm 49 : 1, 2 en 6
- Psalm 45 : 7
- Psalm 118 : 10

Schriftlezing

- Johannes 19 : 17 t/m 42

Tekst voor de preek uit Johannes 19

38 En daarna Jozef van Arimathéa (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg.

39 En Nicodémus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent honderd ponden gewicht.

40 Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven.

41 En er was in de plaats waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest.

42 Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.

Thema: De begrafenis van Jezus