

## Liturgie maandag, 01 april 2024, 10:00 uur

Paasmaandag

Ds. G. Kater

### Zingen

- Voorzang, Psalm 54 : 1 en 4
- Psalm 89 : 6
- Psalm 25 : 4
- Psalm 118 : 8 en 10
- Psalm 118 : 11
- Psalm 84 : 1 en 6

### Schriftlezing

- Openbaring 1 : 9 t/m 20

### Tekst voor de preek uit Openbaringen 1

*17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; 18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.*

### Thema: De Paasvorst op Padmos

- Wat Hij doet (vers 7a)
- Wat Hij zegt (vers 7b t/m 18)

## Vragen voor preekbespreking

U kunt onderstaande vragen gebruiken voor het bespreken - in eigen kring - van de gehoorde preek.

### Voor kinderen

1. Hoe ziet Johannes de opgestane Heere Jezus Christus als Hij aan hem verschijnt?
2. Wat heb jij uit deze preek geleerd over wie Hij voor zondaren wil zijn?

### Voor jongeren

1. Wat leert het leggen van Zijn rechterhand op Johannes jou over de opgestane Zaligmaker?
2. Christus is de Eerste en de Laatste. Welke betekenis heeft dat voor de tijd waarin wij leven?

### Voor volwassenen

1. Wat betekent het precies dat de boetvaardigheid van het geloof altijd naar Christus tóevalt?
2. Christus zegt hier met relatief weinig woorden héél veel! Leg het eens in eigen woorden uit.
3. Welk aspect van deze preek sprak u het meest aan, en waarom?