

## Liturgie oudejaarsdag 31 december 2022, 16:00 uur

Ds. G. Kater

### Zingen

- Voorzang, Psalm 89 : 9 en 12
- Psalm 89 : 19
- Psalm 89 : 7
- Psalm 103 : 8 en 9
- Psalm 98 : 4
- Psalm 102 : 15 en 16

### Schriftlezing

- Hebr. 9 : 11 t/m 28

### Tekst voor de preek: Hebr. 9 : 27 en 28

*En gelijk het den mensen gezet is éénmaal te sterven, en daarna het oordeel, Alzo ook Christus, éénmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die Hem verwachten tot zaligheid.*

### Thema: Een veelzeggende vergelijking tussen Christus en ons

- De weg die wij gaan (Hebr. 9 : 27)
- De weg die Christus gaat (Hebr. 9 : 28)

## Vragen voor preekbespreking

U kunt onderstaande vragen gebruiken voor het bespreken - in eigen kring - van de gehoorde preek.

### Voor kinderen

1. Naar welke dag verwijst deze laatste dag van het jaar ons allemaal?
2. Wanneer zie je de wederkomst van de Heere Jezus met blijdschap tegemoet?

### Voor jongeren

1. Welke boodschap heeft God voor jou vandaag in deze Bijbeltekst?
2. Sta je wel eens stil bij de wederkomst?  
Waarom wel, waarom niet?



### **Voor volwassenen**

1. Welke vergelijking maakt de apostel precies in deze tekst?
2. Hoe wil deze vergelijking de vervolgte christenen aan wie hij schrijft bemoedigen?
3. Voor wie en wanneer is de boodschap van deze tekst ook in onze tijd bemoedigend?