

Liturgie zondag 24 september 2023, 13:30 uur

Ds. G. Kater

Zingen

- Voorzang, Psalm 11 : 1 en 2
- Psalm 33 : 2
- Psalm 119 : 63
- Psalm 68 : 4 en 5
- Psalm 119 : 84
- Psalm 147 : 4 en 10

Schriftlezing

- Jesaja 55

Tekst voor de preek uit Jesaja 55

10 Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengt en uitspruikt, en zaad geeft den zaaier en brood den eter;

11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Thema: Het Woord van God zál vrucht dragen!

- Zijn sprekend voorbeeld (*vers 10*)
- Zijn heerlijke belofte (*vers 11*)

Vragen voor preekbespreking

U kunt onderstaande vragen gebruiken voor het bespreken - in eigen kring - van de gehoorde preek.

Voor kinderen

1. a. Welk voorbeeld gebruikt de HEERE in vers 10?
b. Vind jij het ook fijn als er voorbeelden in een preek genoemd worden?
c. Waarom wel/niet?
2. a. Wat zegt de HEERE vandaag door deze preek tegen jou?
b. Heb je Zijn stem gehoord in je hart?

Voor jongeren

1. Vertel wat je weet vanuit de preek over de tijd en de omstandigheden waarin de profeet Jesaja leeft als hij deze woorden uitspreekt.
2. Waarom mag jij met verwachting van de HEERE naar de kerk en de catechisatie komen?

Voor volwassenen

1. a. Tegen welke donkere achtergrond staan de beloften van Gods genade in Jes. 40-55?
b. Wat heeft dat ons heel persoonlijk vandaag te zeggen?
2. a. Wat betekent het Woord van God in de meest brede zin (stille tijd, Bijbelstudie, de prediking, het winterwerk, enz...) voor u persoonlijk?
b. Leg ook uit waarom.
3. Welke bemoediging ligt er ook in deze tekst opgesloten voor allen die geroepen worden om het zaad van het Evangelie te zaaien?

Liturgie zondag 24 september 2023, 18:45 uur

Knd. E. Verhelst

Zingen

- Voorzang, Psalm 12 : 1 en 7
- Psalm 40 : 5
- Psalm 95 : 4
- Psalm 81 : 12, 13, 15 en 18
- Psalm 72 : 8
- Psalm 126 : 3

Schriftlezing

- Mattheüs 13 : 1 t/m 23

Tekst voor de preek uit Mattheüs 13

3b Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.

4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogels kwamen en aten datzelfde op.

5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had;

6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord.

7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op en verstikten hetzelve.

8 En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertigvoud.

Thema: Een zaaier ging uit om de zaaien

- De zaaier en zijn zaad (*vers 3b*)
- Onvruchtbare grond (*vers 4 t/m 7*)
- Vruchtbare grond (*vers 8*)